



Beste Vrienden, ouders en leraren van de NSM,

Op de laatste Beierse schooldag, net voordat iedereen uitvliegt om van de zomer te genieten, de beloofde tweede Vriendenbrief.

In deze Vriendenbrief staan we stil bij het eerste jaar van “de Vrienden”, met tevens een leuke terugblik op de afgelopen fietstocht geschreven door Robin (groep 7) en Mateo (groep 6). Verder blikken we alvast vooruit naar het komend jaar, waar we meteen vlot van start gaan met de eerste **Vriendenborrel** op **vrijdag 13 september**, direct na het ouderuurtje aan het eind van de eerste lesdag. Naast Vriendenbrieven plannen we opnieuw een fietstocht en zijn we ook van plan om eind juni 2020 een **kampeerweekend** te organiseren. Zet deze data maar vast in jullie agenda’s!

Mocht jullie nog mensen kennen die graag lid willen worden van de “Vrienden van de NSM”, dan kunnen zij contact opnemen met Roberto Danker: [rd@nederlandseschoolmuenchen.de](mailto:rd@nederlandseschoolmuenchen.de)

We wensen jullie allemaal een fijne vakantie, veel leesplezier en natuurlijk tot in september!

Met vriendelijke groet,

Maartje en Roberto



## 1 jaar “Vrienden NSM” – Een korte terugblik

Tijdens een bestuursvergadering bijna twee jaar geleden werd het idee geboren om de “Vrienden van de NSM” op te richten. Het idee erachter was om de band te versterken tussen de ouders, leerlingen, vrienden / familie en natuurlijk ouders en kinderen die niet meer op de NSM zitten. Hoe staan we er nu voor? Hebben we bereikt wat we ons tot doel hadden gesteld?

Ik zie ons nog zitten tijdens die bestuursvergadering eind mei 2018 bij ons thuis. Leuk idee maar hoe gaan we dit nu aanpakken? “Nou we beginnen gewoon” zei Maartje. “Tijdens het zomerfeest delen we flyers uit waarom we het willen doen en wat we gaan doen. In de nieuwsbrief lichten we de ouders in. We gaan een lijst opstellen van alle ouders wiens kinderen naar de NSM zijn geweest. Dan gaan we verder communiceren en we gaan gewoon een aantal activiteiten plannen en een Vrienden Nieuwsbrief maken met leuke thema’s en interviews. De rest volgt wel!” *Geen woorden maar daden...* Waar had ik deze uitspraak eerder gehoord?

Tijdens het zomerfeest 2018 zijn we begonnen met het uitdelen van flyers aan alle ouders. Iedereen verwelkomde het idee en vond het een hartstikke leuk initiatief! Toen we na de zomer weer bij elkaar kwamen zijn we de structuur en communicatie verder gaan uitwerken. Brieven werden opgesteld met het idee achter de “Vrienden van de NSM” en hoe we dat wilden vormgeven. Vervolgens werden alle huidige en oud-ouders ingelicht.

De eerste borrel vond plaats in oktober op een vrijdagmiddag direct na school. Ik had een tafel voor 8 personen bij “die Zwei” in Neubiberg geboekt, want ik wilde niet al te ambitieus van start gaan wat betreft de opkomst. Toen ik mijn kinderen naar het voetbal had gebracht en daarna met mijn vrouw in “Die Zwei” aankwam, zag ik dat de helft van de kroeg bezet was! Ouders, leerkrachten en kinderen krioelde door elkaar heen. Om 21:30 fietste (of slingerde) ik met een zoon voorop en één achterop voorzichtig weer naar huis...

Inmiddels kregen we ook respons van een aantal oud-ouders, opa’s en oma’s die het een leuk idee vonden en graag wilden doneren. Sinterklaas vond het een enorme eer om als eerste “erelid” te zijn. Het enige verzoek dat hij had was dat er snel nog een paar ereleden bij zouden komen, want hij voelde zich toch maar een beetje alleen...

In het nieuwe jaar waren we helaas genoodzaakt om onze tweede Vriendenborrel, dit keer op de zaterdag, een week te verschuiven i.v.m. hevige sneeuw en overlast (ook de school bleef die vrijdag en zaterdag dicht). Het was wederom een leuke gelegenheid om elkaar te zien en te spreken. Het bezoek aan de Max-Adler Arena in Inzell tijdens het WK Afstanden Schaatsen begin februari was voor vele ouders en kinderen een groot spektakel! Met duizenden landgenoten konden we genieten van Kai Verbij en Jorrit Bergsma die goud haalden op de 1000m en 10 km. Mijn kinderen wisten na dit weekend echt wat schaatsen was!

Hierop volgde onze eerste Vriendenbrief en de derde Vriendenborrel (wederom in “die Zwei”). Als laatste activiteit van de “Vrienden” vond eind mei de fietstocht plaats in de Englischer Garten. Ook bij deze gelegenheden waren we weer met vele ouders en kinderen aanwezig. Het motief om met de “Vrienden van de NSM” door te gaan werd ook nog eens bevestigd door de ouderen enquête. Hierin gaf een overgrote meerderheid van de ouders aan het een prima idee te vinden en ook graag met de NSM in contact wil blijven mochten hun kinderen in de toekomst niet meer naar de NSM gaan.

Een zeer goed en leerzaam jaar om op terug te kijken **EN** het geeft ons ook veel energie en inspiratie om er vanaf september weer een mooi NSM Vrienden jaar van te maken!





## NSM Fietstocht Juni 2019 – door de ogen van twee leerlingen

De NSM Fietstocht kon je rijden als 10km en als 18km weg. Er waren groepen van ca 5 kinderen en ca 2 volwassenen. Elke groep had een vragenblad. Af en toe haalde er een groep een andere groep in. Iedereen kon een NSM fles kopen. De fietstocht ging onder andere door München en langs de Isar.

Wij moesten aan al die Nederlanders denken die elke dag meer dan 40km rijden. Daardoor voelen de fietsers hoe het is als je meerdere kilometers per dag moet rijden.

Wij zelf vonden het heel erg leuk.

Geschreven door Mateo (groep 7) en Robin (groep 8).



## Kampeerweekend (zaterdag 27 & zondag 28 juni 2020)

Tijdens de laatste bestuursvergadering kwam een idee voor een nieuwe activiteit naar boven: “en waarom gaan we niet een weekend met zijn allen kamperen?”. Inderdaad, dat gaan we doen! Direct na de zaterdaglessen vertrekken we met zijn allen en gaan we kamperen op een nog nader te bepalen plek. Maar in ieder geval een camping aan een van de mooie meren ten zuiden van München.

Barbecueën, roeien, watergevechten en natuurlijk Nederland – Duitsland op een groot beeldscherm tijdens het EK 2020 live vanuit de Amsterdam Arena!!!



## Nieuwe Ereleden Vrienden NSM

Donderdag 11 juli vond het jaarlijkse afsluitende etentje plaats van de leerkrachten en het bestuur. Tijdens dit etentje werden ook 3 nieuwe Ereleden van de "Vrienden van de NSM" benoemd: **Esmira, Alexander en Maaïke**. De Sint zal erg verheugd zijn dat hij nu niet meer het enige erelid is maar de club inmiddels bestaat uit 4 personen!



## Activiteiten Kalender Vrienden NSM 2019 – 2020

### Vrienden Borrels

1. **Vrijdag 13 september 2019, 17:15 hr "Die Zwei" Neubiberg.** De eerste vriendenborrel van het nieuwe schooljaar direct na de eerste les op de vrijdagmiddag.
2. **Zaterdag 11 januari 2020** Plaats en tijdstip nog nader te bepalen
3. **Vrijdag 3 april 2020,** Plaats en tijdstip nog nader te bepalen

### Fietstocht zondag 17 mei 2020

Aangezien de fietstocht dit jaar zo'n succes was wordt er weer een nieuwe georganiseerd in de Englischen Garten. Wellicht deze keer met een gedeelte achteruit fietsen....

### NIEUW !!! Kampeerweekend zaterdag 27 juni en zondag 28 juni 2020

Direct na de zaterdaglessen vertrekken we met zijn allen naar een leuke camping. Meer informatie t.z.t..