



Beste Vrienden, ouders en leraren,

Eindelijk is het zover, de eerste Vriendenbrief ligt voor u! Er is de afgelopen maanden weer veel gebeurd op de NSM: er liggen inmiddels 3 cultuurdagen achter ons, en ook de Vrienden waren meermaals actief. In deze brief geen verslag van wat er allemaal op de school gebeurd is, dat krijgt u al in de gewone nieuwsbrieven, maar juist de achtergrond verhalen. Zo worden de eerste cultuurdagen vanuit verschillende perspectieven bekeken; vanuit het perspectief van de organiserende juf (Kinderboekenweek) en vanuit het perspectief van de leerling (Sinterklaasfeest). Verder een retro-perspectieve blik op de NSM van één van onze eerste leerlingen en haar moeder, één van de oprichtsters (!) van onze school. Natuurlijk krijgt u ook informatie over de activiteiten van “de Vrienden”, zowel de afgelopen als de geplande activiteiten komen uitgebreid aan bod. Ook onze eerste ere-Vriend, beter bekend als Sinterklaas, laat nog weer van zich horen en geeft zijn geheel eigen kijk op “de Vrienden van de NSM”.

Meer informatie over het volgende Vriendenmoment vindt u aan het einde van deze vriendenbrief. We zien u graag op het Frühlingsfest in april of mei.

Wilt u lid worden van de Vrienden van de NSM, of mocht u mensen kennen die graag lid willen worden van de Vrienden van de NSM, kunt u contact opnemen met Roberto Danker: rd@nederlandseschoolmuenchen.de

Tot slot willen we graag iedereen bedanken voor de prachtige stukjes. Wij wensen u veel leesplezier!

Roberto & Maartje

Juf Esmira over de Kinderboekenweek



In augustus gaat juf Esmira meestal al op zoek naar leuke boeken voor de Kinderboekenweek. Die worden bij de kinderboekenwinkel in Utrecht besteld, samen met het lespakket. Ieder jaar is het weer een verrassing wat het thema zal zijn. Al ruim 10 jaar doet de Nederlandse school München er ook aan mee. Maar wat is dat nu, de Kinderboekenweek.

De Kinderboekenweek is een periode van 10 dagen in begin oktober. Tijdens de Kinderboekenweek besteden we extra aandacht aan het (Nederlandse) kinderboek. In deze periode staat een bepaald thema centraal. Bij de boekwinkels die meedoen krijg je bij besteding van € 10,00 het Kinderboekenweekgeschenk gratis. Elk jaar wordt er aan een

schrijver / schrijfster van kinderboeken gevraagd of hij/zij het Kinderboekenweekgeschenk wil schrijven. Basisscholen in Nederland besteden meestal veel aandacht aan de Kinderboekenweek. De Stichting CPNB stelt een lespakket samen, dat de scholen kunnen bestellen. Het is een uitgebreide lesmap met allerlei lessen om het lezen te bevorderen, maar ook bijvoorbeeld creatieve lessen.

De bibliotheken besteden extra aandacht aan lezen. En er is een kinderboekenbal. Maar dat is allemaal in Nederland natuurlijk. Ook het uitdelen van de gouden griffel en de zilveren penseel enz. is een beetje ver van ons bed (helaas). Wil je hier meer over weten dan kun je dat lezen op <https://www.cpnb.nl> of op <https://www.kinderboekenweek.nl>

Wel zingen we ieder jaar uit volle borst mee met het lied van Kinderen voor Kinderen, die sinds 2012 al het lied schrijven. Sommige kinderen (en ook juffen) kunnen het bijbehorende dansje ook erg goed. Bij ons in München is het een cultuurdag waar we naar uit kijken. Nieuwe boeken die daarna naar de bibliotheek gaan ☺

Het thema voor de Kinderboekenweek 2019 (2 tot 13 oktober) is ' REIS MEE!' . Dat gaat weer een spannende boekenreis worden!

Juf Esmira

p.s. Uw kinderen kunnen vanaf 20 mei al actief meedoen aan de kinderboekenweek 2019 door te stemmen op hun favoriete kinderboek: www.kinderjury.nl . Ook handig voor nieuwe leestips!

Sinterklaasfeest – door de ogen van een leerling

Ik weet nog goed hoe bijzonder het Sinterklaasfeest voor mij was toen ik nog heel klein was. Ik weet nog dat ik een keer een vraag mocht stellen aan Sinterklaas en dat ik op zijn schoot mocht zitten, wat ik toen erg leuk vond. Ik vroeg: "Hoe oud ben jij?" en kreeg het antwoord dat dat een geheim was, en geloofde dat onmiddellijk. Ik was altijd gelukkig met de pepernoten die ik van de vrolijke Pieten kreeg. Ik vond het toen ook altijd leuk, (vind ik ook nog steeds) om liedjes, gedichten of zelfs toneelstukjes en verhalen voor de Sint te bedenken. Later probeerde ik vooral te herkennen wie de Pieten waren, en dus ook of ik ze herkende. Daarna speelde we vaak spelletjes en deden een Sinterklaas-Quiz. Die Quizzen vond ik vaak erg leuk. Daarna kwam natuurlijk het cadeautje! Ik vind het bestwel jammer dat dit alweer mijn laatste Sinterklaasfeest was. Kortom! Ik vond het erg leuk.

Midas Dingemans, Groep 8

Hoe is het nu met...?

Door de jaren heeft de NSM vele gezichten voorbij zien komen en natuurlijk vragen we ons regelmatig af: "Hoe is het nu met...?". In deze Vriendenbrief het woord aan Lotte Glufke (ex-leerlinge) en haar moeder Inge Klok-Glufke (ex-juf en mede-oprichtster van de NSM).



Cultuurdag 2010 The Tjong Khing: The Tjong Khing, Inge, Anouk (zusje), Lotte (v.l.n.r.)

Lotte:

Van wanneer tot wanneer zat je op de NSM? En in welke groepen?

Van april 2007 toen de school opgericht werd tot 2011, van groep 3 tot groep 6.

Hoe vond je het om iedere week naar de NSM te gaan?

Ik vond het altijd leuk omdat ik daar vrienden had en omdat we altijd veel projecten hebben gedaan. We hebben geen saaie dingen gedaan.

Wie zijn je nog het meeste bijgebleven en waarom?

Mijn moeder (*op de NSM bekend als Juf Inge*) en Eleonora Uitzetter. Ik ken Eleonora al heel lang en als we in Duitsland zijn, spreken we Duits met elkaar en als we in Nederland zijn, spreken we Nederlands met elkaar.

Wat heb je meegekregen van de NSM?

Dingen die je normaal niet weet als je in Duitsland opgroeit, zoals bijv. een beetje Nederlandse topografie, geschiedenis etc. Handig als je naar Nederland gaat, zodat je niet helemaal blanco bent.

Hoeveel Nederlands gebruik je nu nog in het dagelijkse leven?

Ik spreek het elke dag met mijn moeder en familie.

Lees je vaak ook Nederlands?

Soms lees ik een Nederlands boek, omdat ik mijn woordenschat wil uitbreiden. Social media: ik volg de Universiteit Utrecht en instagram over volleyball

Heb je een Nederlands lievelingsboek?

Magnus Chase - Rick Riordan is een Engels boek dat vertaald is. Ik heb het in Nederland gekocht.

Je hebt er voor gekozen om in Utrecht te gaan studeren. Welke studie heb je gekozen en waarom in Nederland?

Moleculaire Levenswetenschappen in Utrecht. Ik hou van de Nederlandse cultuur (fietsen, de bakstenen huizen, de openheid, de directheid, dat het heel internationaal is)

Is de studie in het Nederlands of het Engels? Als Nederlands de voertaal is, hoe denk je dat dat voor jou zal zijn?

De studie is in het Nederlands en het Engels. Ik geloof dat als ik daar woon dat mijn Nederlands nog beter word. Op dit moment heb ik het gevoel dat mijn woordenschat in het Engels groter is dan in het Nederlands (mijn moeder gelooft dat niet...)

Denk je dat de jaren op de NSM je iets geleerd hebben wat je nu bij je studie kunt gebruiken?

Dat ik iets heb meegekregen van de Nederlandse cultuur en de mentaliteit

Is er nog iets wat je de kinderen die nu op de NSM zitten mee wilt geven?

Geniet van de leuke tijd op de NSM. Probeer als je niet meer op de NSM zit, je Nederlands bij te houden.



Pasen 2008

Inge:

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om naar de NSM te gaan?

Ik ben er van overtuigd dat het belangrijk is om vanaf het allereerste begin je kind Nederlands te leren, zodat ze een goede basis hebben. Ik heb met de kinderen vanaf de geboorte consequent Nederlands gesproken en mijn (Duitse) man Duits. Daarna heb ik een Nederlandse „Krabelgruppe“ opgericht. Toen onze kinderen groter werden, wilden we (Jeannette v.d. Werf, Sylvia Kirchhoff, Tineke Dekker, Chris v.d. Tuin, Christine en ik) een Nederlandse school voor onze kinderen (naast de Duitse) school hebben en hebben de NSM opgericht.



Hoe kijk je zelf terug op de tijd dat Lotte naar de NSM ging?

Ik vond het altijd heel gezellig. Er was altijd een heel bijzondere sfeer op de NSM, vooral in het begin toen we nog veel improviseren moesten wat betreft onderwijsmateriaal, lesruimte etc.

Wat denk jij dat Lotte mee heeft gekregen van de NSM wat ze anders niet had meegekregen?

Ik denk dat ze een stukje van de Nederlandse taal/cultuur en de mentaliteit mee heeft gekregen. Ze zegt vaak dat het heel bijzonder vindt dat ze van beide culturen wat heeft meegekregen, Duits en Nederlands. Ze voelt zich ook half Duits/half Nederlands – “the best of both worlds”

Vriendennieuws

Vriendenuitje WK Afstanden Inzell zaterdag 9 Februari 2019

Wanneer je in Duitsland woont hoe leg ik dan aan mijn kinderen en Franse echtgenote uit dat schaatsen eigenlijk wel de mooiste sport ter wereld is? Iedere keer als ik met mijn gezin op de 400m baan in München ben zegt mijn oudste zoon: “Papa, we zijn weer de enige op Noren....”

Dit jaar was er een unieke gelegenheid om dit mysterie voor eens en voor altijd uit de doeken te doen; Het WK Afstanden in Inzell!!!



Met maar liefst 8 families van de NSM reisden we naar Inzell om de beste schaatssters en schaatsers ter wereld in de Max Adler Arena te mogen aanschouwen. Een schitterend decor, een geweldige ambiance, inclusief een “Holland Huis” en een mooi moment om ook onze kersverse NSM vlaggen aan het

publiek te laten zien.

De Arena was erg goed gevuld met heel veel oranje, behoorlijk wat Noren en hier en daar een paar Russische, Tsjechische, Amerikaanse, Japanse en Canadese vlaggen. Zaterdag begon om 13:00 hr de 5000m voor de vrouwen (winnares Martina Sablikova CZE), gevolgd

door de 1000m heren (winnaar Kai Verbij NL), de 1000m vrouwen (winnares Brittany Bowe USA) en als afsluiter de 10km voor de heren (winnaar Jorrit Bergsma NL) met het Wilhelmus afgesloten rond 18:00 hr.

Voor de meeste kinderen (en ook enkele ouders) was het een eerste kennismaking met onze nationale sport. Een hoogtepunt was toch wel de "clean sweep" op de 1000m heren waarin team NL maar liefst goud, zilver en brons won. De uiteindelijke winnaar Kai Verbij weet inmiddels dat er een Nederlandse School in München bestaat met heel veel jonge fans!

's-Avonds heerlijk gegeten en een paar glazen geklonken met een paar andere ouders die toevallig in hetzelfde hotel zaten. Die zondag nog nagenoten in de sneeuw en de bergen rondom Inzell! Dank aan alle families voor een geweldig weekend met heel veel bijzondere momenten en herinneringen.

Roberto



Erevriend

Laatst vroeg mij iemand hoe het is om erelid te zijn van de vereniging van de Vrienden van de NSM.



Ja, sinds 1 december 2018 ziet mijn leven er heel anders uit. Dat was de dag dat ik geheel onverwacht werd benoemd tot erelid van de vereniging van de vrienden van de NSM. Mijn erelidmaatschap bij de vereniging van de vrienden van de NSM is natuurlijk het eerste waar ik aan denkt als je 's ochtends opstaat. In bed draag ik mijn NSM speldje niet, dat vind ik overdreven, maar voordat ik mij aankleed haal ik eerst wel mijn NSM speldje uit de kluis. Dan hoef ik niet te lang zonder speldje rond te lopen. Dat voelt zo naakt.

Elke dag weer geniet ik met volle teugen van de zegeningen van het erelidmaatschap. Vanwege de afstand kan ik natuurlijk niet alles van de vereniging bijwonen, maar ik wordt wel uitgenodigd voor alle fietstochten, vergaderingen, etentjes en andere activiteiten van de vereniging. Ook ontvang ik regelmatig nieuwsbrieven en mails over de vrienden van de NSM. Anderzijds is mijn erelidmaatschap ook wel eenzaam. Als enige erelid kun je zaken niet delen met gelijken en heb je geen steun aan elkaar. Als er meer ereleden zouden zijn zou ik beslist een vereniging van

ereleden oprichten. Ik zou mij ook beschikbaar stellen voor het bestuur van deze vereniging van ereleden van de vrienden van NSM. Ik zou dan misschien later zelfs in aanmerking kunnen komen voor de titel erelid van de vereniging van ereleden van de vrienden van de NSM.

Nou daaaaag heur!, Sint

Vriendenborrels

Één van de voordelen van lidmaatschap van de Vrienden van de NSM is de vriendenborrel die regelmatig georganiseerd wordt. Hét perfecte moment om oude en nieuwe bekenden te treffen en even rustig bij te praten. Zowel in oktober als in januari hebben we met een aantal Vrienden een hapje eten en een drankje gedaan.



Het was natuurlijk even afwachten wie we zouden aantreffen, maar al snel bleek het een gezellige boel met veel bekende gezichten. Terwijl de ouders en leraren het gezellig hadden aan de tafels, hebben de aanwezige kinderen zich al spelend prima met elkaar vermaakt en zijn de eerste contacten gelegd tussen kinderen die nog te jong zijn voor de NSM.

Natuurlijk waren dit niet de laatste borrels en u bent van harte welkom bij een volgende borrel! De eerstvolgende keer dat we weer met elkaar afspreken is op het Münchner Frühlingsfest. Meer informatie is hieronder te vinden.



Volgende Vriendenborrel - MÜNCHNER FRÜHLINGSFEST

Tijdens de NSM vriendenborrel in januari is door onze penningmeester (Alexander) het idee geopperd om met de Vrienden in het voorjaar naar het Frühlingsfest te gaan. Dit jaarlijks evenement op de Teresienhöhe begint dit jaar op vrijdag 26 april en duurt t/m 12 mei. De Hippodrome biertent (Spatenbrauerei) is een uitstekende gelegenheid om naartoe te gaan (<https://www.hippodrom.de/>). Indien er voldoende animo is kunnen wij kaarten reserveren en ervoor zorgen dat we gezamenlijk aan een tafel zitten. De kosten bedragen 37 EUR voor een Beierse maaltijd en 10 EUR voor een Mass (verplichte consumptie).

Mocht u interesse hebben laat ons dan z.s.m. weten met hoeveel personen u komt. **Let op, dit evenement is alleen voor volwassenen, minderjarigen zijn helaas niet welkom!** Daarnaast horen wij graag welke dag(en) uw voorkeur heeft(/hebben). Onze voorkeur gaat uit naar een vrijdag- of zaterdagavond: 26 april, 27 april, 3 mei, 11 mei of 12 mei.

In verband met reserveren graag (verbindelijk!) bevestigen voor woensdag 20 maart middels een mailtje aan: rd@nederlandseschoolmuenchen.de



Vriendenevenement

Niet vergeten: op zondag 26 mei 2019 (uitvaldatum bij regen zondag 2 juni 2019) organiseert "de Vrienden van de NSM" het eerste grote evenement voor de hele familie: de Vriendenfietstocht. Nadere informatie volgt per email.

